

SINT-NICOLAASLYCEUM

Amsterdam, 25 Augustus 1948

Aan de Ouders of Voogden der leerlingen van het  
Sint-Nicolaaslyceum.

-----  
Mevrouw,  
Mijnheer,

Op Woensdag 8 September <sup>9 uur</sup> zal de Hoogeerw. Heer Deken van Amsterdam, Mgr. G.P.J. v.d. Burg, in de Sint-Nicolaaskerk aan de Prins Hendrikkade een plechtige heilige Mis opdragen om Gods zegen af te smeken over het Sint-Nicolaaslyceum en zijn bevolking van leraren en leerlingen, over zijn wel-doeners en vrienden. De leerlingen moeten bij deze H. Mis tegenwoordig zijn en plaats nemen op de 3e t/m 7e rij rode stoelen in het middenschip.

Ook U nodig ik dringend uit deze H. Mis bij te wonen. U kunt plaats nemen onmiddellijk achter de leerlingen. Er is onder de H. Mis gelegenheid om te communiceren.

Om 11 uur precies volgt dan de plechtige openingsvergadering, in tegenwoordigheid van geestelijke en wereldlijke autoriteiten, in het American Hotel aan het Leidse Plein (ingang Marnixstraat). Ook hier worden alle leerlingen verwacht. Een aan U gerichte uitnodiging bereikt U dezer dagen. Deze uitnodiging gelieve U als persoonlijk te beschouwen; behalve de leerlingen worden dus alleen ouders of voogden, geen broertjes of zusjes verwacht. Op het antwoordkaartje vraagt U geen plaats aan voor de leerlingen, deze zijn reeds gereserveerd. In de namiddag kunt U de school komen bezichtigen van 2.30 tot 5 uur.

Op Donderdag, 9 September beginnen de lessen om 9 uur. De ochtendlessen duren tot 12.40, de middaglessen van 2 uur tot 3.40. 's Zaterdags eindigen de lessen om 1.30. Het ligt in de bedoeling om de leerlingen in de loop of tegen het einde van dit trimester een kleine retraite te doen houden.

In het lyceum wordt voorlopig een lokaal als kapelletje ingericht. Zodra dit is ingewijd beginnen we met een schoolmis; de regeling die hiervoor zal worden getroffen, zal nader worden bekend gemaakt.

Bij voldoende deelname zal, tegen een kleine wekelijkse vergoeding, gelegenheid worden gegeven om op school onder toezicht huiswerk te maken. Wij ontvangen graag even bericht of Uw jongen daar gebruik van zal maken.

Graag vernemen wij ook even, welke jongens willen overblijven; en welke jongens per fiets de school zullen bezoeken, dit in verband met de inrichting van een rijwielstalling.

Vanaf 29 Augustus vervalt mijn adres Wittenburgergracht 5 en telefoonnummer aldaar. Tot mijn spijt heb ik nog geen telefoonaansluiting aan de school kunnen krijgen. 's Avonds van 6 tot 7 ben ik echter te bereiken onder nummer 49739.

Ik reken verder op Uw volledige medewerking bij het mooie werk, dat wij gaan beginnen en verblijf,

met oprechte hoogachting,  
Uw dw. in Corde Jesu,

L.v. Marrewijk s.c.j.

Westzaanstraat 61

rector.