

12 1/2
jaar St.
Nicolaaaslyceum



SHAKESPEARE'S
Driekoningen-
Avond

Driekoningenavond

van

William Shakespeare

<u>Orsino</u> , hertog van Illyrië		P.Schrama
<u>Sebastiaan</u> , een jong edelman		R.Kaspersen
<u>Antonio</u> , vriend van Sebastiaan		H.Valstar
Een zeekapitein, vriend van Viola		R.Kinneging
<u>Valentino</u>	{ edellieden van de hertog	R.Stalpers
<u>Curio</u>		A.Vet
Jonker <u>Tobias Kikkenburg</u> , oom van Olivia		P.Robijns
Jonker <u>Andries Bibberwang</u>		P.v.Bakkum
<u>Malvolio</u> , hofmeester van Olivia		T.v.Dijk
<u>Fabio</u>	{ in dienst van Olivia	H.Hesselmans
Nar		A.Veltkamp
<u>Olivia</u> , een rijke gravin		N.Schulman
<u>Viola</u> , zuster van Sebastiaan		R.Verhoeven
<u>Maria</u> , kamerjuffer van Olivia		F.v.Berkel
Matrozen, gerechtsdienaars, muzikanten en anderen.		
<u>Muziek:</u>		W.Humperdinck
<u>Dansfiguren:</u>		Ella v.d.Ven en Marianne Jansen
<u>Decor:</u>		Fa.Beyne en eigen ontwerpen
<u>Grime:</u>		Fa.Michels
<u>Costumes:</u>		Fa.Serné en Zn.

Aanvang 19.45 uur

Ten geleide:

Na een schipbreuk komt de jonge Viola terecht op de kust van Illyrië. Zij vermomt zich als page en treedt in dienst van de hertog Orsini.

Deze bemint tevergeefs de gravin Olivia, die nog steeds treurt om het verlies van haar vader en broer. Viola, die zich Cesario laat noemen brengt Orsini's liefdesboodschappen over aan Olivia. De situatie wordt evenwel pijnlijk als blijkt, dat Viola Orsini bemint maar zelf, als Cesario, door Olivia bemind wordt.

Viola's tweelingbroeder, Sebastiaan, die eveneens schipbreuk leed en thans in Illyrië zwerft, komt geheel onverwacht aan het hof van Olivia, die hem voor Cesario, alias Viola houdend, haar liefde bekent.

Gravin Olivia heeft een oom, jonker Tobias, een jolige drinker, die zijn vriend, de dwaze jonker Andries aanmoedigt naar de hand van Olivia te dingen.

Door dit romantisch spel schrijdt de waardige, verwaande hofmeester Malvolio, die zo zwaar zal boeten voor zijn inbeelding, en dartelt de nar Feste, die met fijne, glimlachende levenswijsheid voortdurend commentaar geeft op gebeurtenissen en personen om hem heen.

Aan deze Driekoningenavond zijn zeer vele dagen van voorbereiding voorafgegaan. Wanneer wij U zeggen, dat tussen de spontaan gegeven adviezen van onze grote Meester Albert van Dalsum en het ons even spontaan afgestane halssnoer van een ons sympathieke dame talloze bewijzen van medewerking werden ontvangen, vertrouwen wij door deze summie-re vermelding onze grote erkentelijkheid betuigd te hebben.

Verwijzend naar de titel van dit blijspel hopen de spelers, dat zij U iets brengen

"Wat gij Wilt"